



# FRIMODIG KYRKA

Det verkliga alternativet  
i kyrkovalet!

# Så här vill FRIMODIG KYRKA förnya Svenska kyrkan ...

## Fira gudstjänst!

De senaste decennierna har både antalet gudstjänster och antalet gudstjänstbesök minskat kraftigt. Antalet besök vid huvudgudstjänster har halverats från år 1991 till 2015, från 8,4 miljoner till 4,2. Totala antalet gudstjänstbesök (inkl. dop, vigslar, begravningar mm) har under samma tid minskat från 22,3 miljoner per år till 15,4. Att det knappast förs öppna samtal om denna "avveckling" av det absolut viktigaste i en kristen församlings liv är bekymmersamt.

Vi i Frimodig kyrka vill bryta den här trenden! Vi vill att Svenska kyrkan återigen ska fokusera på gudstjänsten och återigen sätta den i centrum i församlingsverksamheten. Det är i gudstjänsten och i dess möte med Jesus, vår Herre, som vi människor och därmed även församlingen och hela kyrkan förnyas!

## Satsa på ideella krafter!

Svenska kyrkans ekonomi måste i framtiden bli mycket mindre än vad den är nu. Det beror på att vi blir färre och färre medlemmar. Därför tycker vi i Frimodig kyrka att vi måste satsa mer på frivillighet och ideella krafter. Vi vill till exempel att arvoden till förtroendevalda ska avskaffas. Vi vill också att kyrkan ska bli bättre på att uppmuntra församlingsmedlemmarna att ge av sin tid och sina pengar till församlingens bästa.

## Gör alla folk till lärjungar!

Jesus uppdrag: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" gällde för de första lärjungarna – och det gäller än idag, det gäller oss. Vi i Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan ska öka sitt arbete med att berätta om den kristna tron, både utomlands och i Sverige. En kyrka utan verklig

mission är en tynande kyrka! Vi får inte dölja de rika skatter som den kristna tron innehåller, vi ska dela med oss av dem!

## Bygg underifrån, undvik stordrift!

Svenska kyrkan har infört en stordriftsmodell som Frimodig kyrka i kyrkomötet röstade emot. Hundratals pastorat slogs ihop och församlingarna blev av med sina kyrkoråd och därmed sitt självbestämmande.

Förut måste varje församling fira gudstjänst varje söndag. Nu är kravet att varje pastorat (där flera församlingar kan ingå) ska fira söndaglig gudstjänst. Genom denna reträtt utarmas gudstjänstlivet i Svenska kyrkan ytterligare.

Vi i Frimodig kyrka tror att denna stordrift är helt fel väg att gå. Större pastorat minskar utbudet och engagemanget, och med det ökar antalet utträden. All verksamhet i Svenska kyrkan måste istället utgå från den enskilda församlingen. Den och dess medlemmar är de viktigaste byggstenarna!

## ... och mycket, mycket mer

Det här är naturligtvis bara ett axplock av hur vi i Frimodig kyrka skulle vilja förnya Svenska kyrkan. Vi vill till exempel också se en satsning på de kyrkliga ungdomsorganisationerna, stödja arbetet med flerspråkighet för de med annat modersmål än svenska och stärka musikverksamheten i kyrkan så att vi även med hjälp av den kan sprida evangeliet. Vi vill också hitta konstruktiva lösningar för ämbetsfrågan och att Svenska kyrkan ska avsäga sig vigselrätten, som en konsekvens av att vi inte längre är en statskyrka.



**Låt Jesus vara i centrum!**

Du hittar våra motioner till kyrkomötet, vår valplattform och kontaktuppgifter till Frimodiga kandidater i ditt närområde på vår hemsida [www.frimodigkyrka.se](http://www.frimodigkyrka.se)

Varmt välkommen som sympatisör och medlem!

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.  
Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång  
i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan!”

Kol. 3:16



**FRIMODIG  
KYRKA**

Du blir medlem genom att gå in på [www.frimodigkyrka.se/medlem](http://www.frimodigkyrka.se/medlem)  
Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller Swish 123 149 64 39  
Läs mer på [www.frimodigkyrka.se](http://www.frimodigkyrka.se) och [www.frimodigkyrka.se/blogg/](http://www.frimodigkyrka.se/blogg/)