

Frimodig kyrka

✘ Det verkliga alternativet i kyrkovalet



Annelie Enochson:

Därför röstar jag på Frimodig kyrka i kyrkovalet



Erik Johansson:

Evangelisation - kyrkans ansvar



Berit Simonsson:

Delaktighet och närhet måste bevaras



ledare

Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Den 15 september är det kyrkovalet i Svenska kyrkan. Som medlem i kyrkan kan man fundera på om man ska utnyttja sin rösträtt. Är det någon idé?

Legitimerar jag partipolitiseringen i Svenska kyrkan ifall jag deltar i valet? Finns det alternativ till de politiska partierna? Vi kan ha många funderingar kring kyrkovalet.

Frimodig kyrka står fritt ifrån politiska partier och dess ideologier. Vi vill ha en kyrka utan partipolitik. Framför allt vill vi förnya Svenska kyrkan så hon prioriterar evangeliet om Jesus Kristus.

Under de senaste årtiondena har det skett stora förändringar i Svenska kyrkan, både organisatoriska och teologiska. Många församlingar har försvunnit genom sammanslagningar, vilket inneburit att antalet gudstjänster minskat dramatiskt. Det är ingen självklarhet längre att det firas gudstjänst varje söndag i din kyrka. Frimodig kyrka vill främja gudstjänstfirandet. En kyrka utan ett fungerande gudstjänstliv är en död kyrka.

Svenska kyrkan har också förändrat teologisk inriktning. Bibelordets auktoritet ifrågasätts allt mer. När en kyrka byter teologi utsätts de ekumeniska relationerna för påfrestningar. Svenska kyrkan har mycket att lära av andra kyrkor som växer runt om i världen. De växande kyrkornas gemensamma kännetecken är en vilja av att låta sig styras av Guds ord.

Svenska kyrkan är viktig och har ännu ett stort kontaktnät i samhället som gör att man når många människor med evangeliet. Svenska kyrkan är också teologisk riktningssivare för alla samfundet i Sverige. De debatter som förs och beslut som fattas påverkar hela den svenska kristenheten.

Din röst är viktig den 15 september. I kyrkovalet bör vi ha andra preferenser än i de vanliga valen. De politiska ideologierna lämnar vi hemma på valdagen, oberoende av om det är socialism, kristdemokrati, liberalism eller någon annan ideologi. Det finns ett verkligt alternativ, Frimodig kyrka.



Jan-Anders Ekelund
ordförande Frimodig kyrka

idmedia

Denna bilaga är producerad av Id-media (tel. 018-430 40 00) på uppdrag av Frimodig kyrka.

Frågor om innehållet besvaras av Anna Sophia Bonde, Frimodig kyrka, e-post: a_s_bonde@hotmail.com

Mediasäljare: Ingela Liljebäck, Lars Magnusson och Jonathan Möller
Grafisk form: Jonas Bergkvist
Tryck: V-TAB



” Vi vill ha en kyrka utan partipolitik. Framför allt vill vi förnya Svenska kyrkan så hon prioriterar evangeliet om Jesus Kristus.



En kyrka som är tydlig i sin bekännelse till kyrkans Herre. Det är den viktigaste punkten av alla på Frimodig kyrkas valplattform. Det är också det som lyser fram som starkaste argumentet för de kristna profiler som redaktionen hört av sig till och som ställer sig bakom Frimodig kyrka.

Varför röstar du i ky

Anders Månsson, predikant i ELM och kammaråklagare, efterlyser en förnyelse:

– Svenska kyrkan har ännu stora möjligheter att nå människor på bred front – men är i akut behov av förnyelse och fördjupning när det gäller att upptäcka och avslöja det helt unika med Jesus Kristus, menar han.

– Frimodig kyrka erbjuder det tydligaste alternativet för människor som längtar efter både tydlighet och nytt liv på den punkten.

Sten-Gunnar Hedin, en stark profil i pingströrelsen, är själv inte medlem i kyrkan och kan därför inte själv delta i röstningen. Men han uppskattar Frimodig kyrka.

– När jag som utomstående betraktar dels Svenska kyrkans

”

När vi nu har detta system är det oerhört viktigt att vi som är aktiva kristna verkligen röstar.

Olof Edsinger,
Salt



Anders Månsson

portalparagraf i kyrkoordningen, dels Frimodig kyrkas valplattform, finner jag att det svarar bra mot varandra. Svenska kyrkan har oerhört stor betydelse för oss i andra kyrkor och samfund, men även för hela landet Sverige.

– Svenska kyrkan har en unik möjlighet med sin rikstäckande verksamhet att bära ut evangeliet. Frimodig kyrkas intention att fylla kyrkans portalparagraf



Sten-Gunnar Hedin

med det centrala, Jesus Kristus, är värd att stödja, säger han.

För den kristdemokratiske riksdagskvinnan Annelie Enochson, medlem både i frikyrka och Svenska kyrkan, är valet lika självklart:

– För mig som dubbelansluten frikyrkomedlem är det viktigt att Svenska kyrkan styrs av troende engagerade människor. Frimodig kyrka vill bygga en kyrka på



Foto: Leif R. Jansson / Scanpix

rkovalet?



Annelie Enochson

Bibels ord och inte det som för tillfället är politiskt korrekt. Därför kommer jag att rösta på Frimodig kyrka, säger hon och tillägger:

– Jag tycker du ska göra likadant.

För Olof Edsinger, generalsekretärare i Salt – barn och unga i EFS, stämmer Frimodig kyrkas värderingar väldigt väl med hans egna.



Olof Edsinger

– När vi nu har detta system är det oerhört viktigt att vi som är aktiva kristna verkligen röstar, av omsorg om vår stora Svenska kyrka.

– Frimodig kyrka vill verka för en kyrka som verkligen får vara kyrka. Jag ställer mig helhjärtat bakom deras grundläggande värderingar. ■

Fotnot: Frimodig kyrkas valplattform finns att ladda ner på frimodigkyrka.se



Teologisk utbildning
Fortbildning för medarbetare
Bibelskola
Relevant för kyrka och församling

Johannelunds teologiska högskola, Uppsala

www.johannelund.nu

Församlingsfakultetens bibeldagar och 20-årsfirande 25-26 oktober



2013 års tema "Teologisk antropologi" knyter an till en av de mest brännande frågorna i vår tid, i vår kyrka och i vårt samhälle.

Medverkar gör Paul Raabe (USA), Egil Sjaastad (Norge), Rune Söderlund, Fredrik Brosché och fakultetens lärare.

Församlingsfakulteten i Göteborg bedriver teologisk forskning och utbildning

- Med kristen utgångspunkt
- I en kristen miljö
- För en kristen kyrka

www.ffg.se



Val 2013
– det gäller
det här!

F

Frihet att välja församling.

R

Rätt att få fira gudstjänst på sitt eget språk.

I

Längtan efter en kyrka med integritet.

M

Sätt missionsbefallningen...

O

...och Ordet i centrum av kyrkans liv.

D

Diakonal medvetenhet: Att vara Jesu händer och fötter i världen.

I

Internationell utblick: vi kan lära mycket av de växande kyrkorna.

G

Glädje, gudstjänst och gemenskap.



FRIMODIG
KYRKA

Ladda ner och läs mer i vår valplattform!
<http://frimodigkyrka.se/kyrkoval-2013>

Systemet brister i kyrkopolitiken

”Programmet har utfört en förbjuden åtgärd och kommer att avslutas”. Texten dyker då och då upp på datorskärmen. Jag tror att orden bär en mycket djupare mening. De handlar om det politiska livet i Svenska kyrkan. Det kyrkopolitiska spelet i Svenska kyrkan styrs av ett program för beslutsfattandet.

Det har sin förebild i riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Så länge som alla håller sig till spelreglerna är tillvaron relativt förutsägbar. Den politiska majoriteten vinner omröstningarna och beslutet blir till ”sanning”. För så avgörs trons innehåll i Svenska kyrkan.

Men ibland inträffar systemfel. Det kan uppstå till exempel när kyrkomötets ledamöter samtalar förtroligt under pauser. Då uppdragas ibland det märkliga att skiljelinjerna inte går efter partilinjerna. Vanliga fromma socialdemokra-

ter, centerpartister eller moderater visar sig tänka likadant som dito ledamöter från Frimodig kyrka eller någon annan grupp. Det är då som varningstexten börjar blinka. Förbjuden åtgärd! Enigheten upphör i god tid före omröstningen genom att ett antal gruppmöten ordnar rättning i ledet. För partierna har ju bestämt. Vad är då en ensam människas samvete värt? Systemet måste hållas i gång med hjälp av makthavare som får en skaplig slant för sin insats. Och som är lojala med partiprogrammet, ett program som fastställts av partistyrelsen. Och någon högre instans är ju svår att visa upp i en politikerstyrd kyrka.

Så sitter vi där i kyrkomötet, ett par veckor om året, och slåss med strukturer som verkar hopplösa att komma åt. Och kanske ställer vi frågan: Är det alls värt all denna kraftsamling att försö-

ka forma ett alternativ till den förnedrande partipolitiken? Det är då som insikten bubblar upp: De förbjudna åtgärderna, som att sluta tänka partipolitik och i stället tänka på Kristi kropp, lokal församling, samling runt nattvardsbordet, mission i Sverige, personligt ansvar, gemensamt lyssnande efter Guds vilja, en Frimodig kyrka, kommer en dag att leda till att PROGRAMMET KOMMER ATT AVSLUTAS.

Och när det startar om kommer det inte längre att vara sig likt. Vi kommer att möta en annan kyrka, en folkets kyrka, en Gudsfolkets kyrka, en Kristi kyrka.

Frimodig kyrkas övertygelse kommer att behövas lika mycket eller ännu mer den dagen. Vi har ett ansvar för att det vi ser, tror och försöker tillämpa finns sparat när omstarten sker. Vi bär på erfarenheten från många lokala församlingar som lever ut det

De förbjudna åtgärderna, som att sluta tänka partipolitik och i stället tänka på Kristi kropp, kommer en dag att leda till att programmet kommer att avslutas.

som är syftet med alltsammans: att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

Kristna från alla väckelsestraditioner och vanliga kyrkogänga-

Därför ställer vi upp för Frimodig

Gunvor Vennberg

1. Beskriv helt kort din kyrkopolitiska utgångspunkt.

– Som allmänpolitiskt intresserad kyrkobesökare gick jag för ett antal år sedan med i Socialdemokraterna för att påverka samhället. Efter en process som ledde till en fördjupning av min tro, ställdes jag inför ett konkret etiskt dilemma i ett internt valärende där jag kände den helige Andes maning att protestera trots att det skulle innebära slutet på mitt politiska liv. Då jag ”offrat allt” för Gud, fylldes jag av en visshet om att det är när människor tar emot Kristus som världen förändras i grunden. Jag började läsa teologi och insåg då att jag genom Svenska kyrkan hade hamnat ur askan i elden, eftersom jag bestämt mig för att inte låta någon politisk ideologi stå i vägen för Gud i mitt liv längre.

2. Vilka faktorer bidrog till att du valde att gå med i Frimodig kyrka?

– Jag fann i Frimodig kyrka en liknande frustration som hos mig själv över politiseringen av kyrkan, en äkta hängivenhet i tron, klarsyn kring hur allvarligt Svenska kyrkans läge är och en uthållighet i det lidande det kan innebära i vår kyrka, att stå fast vid en teologisk ståndpunkt som passerat bäst före datum för det



politiskt korrekta. Sist men inte minst har jag stärkts i min övertygelse om att jag är på rätt spår av den uppriktiga glädje som präglar alla Frimodig kyrkas möten där representanter från olika inomkyrkliga väckelserörelser trots interna åsiktsskillnader visar varandra kärlek och respekt. Det är läkande för en som fått nog av politiska intriger.

3. Hur ser din vision ut för Svenska kyrkan och vad kan Frimodig kyrka göra för att förverkliga den?

– Min vision är att Svenska kyrkan ska nå en fördjupad enhet i Kristus. En enhet i mångfald där all tillbedjan, oavsett vilken tradition den ger uttryck för, får sin givna plats i helheten. En enhet över nationsgränser och samfundsgrenar. Min vision är att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitik och allt annat som binder henne och hindrar henne att vara en kyrka efter Herrens vilja. Att hon får nåden att bli Herrens redskap för att återevangelisera Sverige genom omfattande bibelundervisning och trovärdigt liv. Att de gudstjänstfirande församlingarna lokalt växer i tro och i antal människor som lever trons liv i gudstjänst och praktisk handling i vardagen. Frimodig kyrka kan bidra till detta genom att:

– utforma och driva konkreta förslag eller stöda andras vällovliga initiativ i rätt riktning i alla beslutande organ där väljarna

ger oss förtroendet att finnas representerade.

– påminna om Svenska kyrkans kallelse och bekännelse i både talarstol och korridorer för att bidra till ett fördjupat teologiskt samtal.

– vara en mötesplats där kristna från olika inomkyrkliga rörelser träffas och lär känna varandra, där gränser överbryggas för att nå ett gemensamt större mål som är överordnat tidigare konflikter, och så vara ett hoppets och enhetens tecken i en kyrka där den enda lösningen ofta sägs vara att några försvinner.

Leo Holter

1. Beskriv helt kort din kyrkopolitiska utgångspunkt.

– Min kyrkopolitiska utgångspunkt är att Svenska kyrkan ska stå fri, både mot stat och politiska partier. Vilket inte innebär passivitet mot förtryck och orättvisor.

2. Vilka faktorer bidrog till att du valde att gå med i Frimodig kyrka?

– Den viktigaste faktorn var Frimodig kyrkas agerande vid senaste kyrkomötet mot den föreslagna strukturutredningen. Jag anser det vara viktigt att på alla sätt stärka motkrafter mot försöken att försvaga församlingsni-



vån i Svenska kyrkan. Just nu är Frimodig kyrka den mest kraftfulla motkraften.

3. Hur ser din vision ut för Svenska kyrkan och vad kan Frimodig kyrka göra för att förverkliga den?

– Jag har många visioner för Svenska Kyrkan, men jag vill särskilt framhålla en vision: Återupprättande av det gudstjänstfirande församlingen, som kyrkans ryggrad. Här har Frimodig kyrka en stor uppgift, att bidra till frimodigheten att våga sprida det glada budskapet bland våra medmänniskor. Vi får inte vara rädda att erkänna kyrkans Herre Jesus Kristus.

Tomas Nilsson

1. Beskriv helt kort din kyrkopolitiska utgångspunkt.

– Utgångspunkten för mitt kyrkopolitiska engagemang är att jag under många år varit engagerad i vår lokala församling och vårt pastorat i Örskällunga kommun. Samtidigt är jag en aktiv kommunpolitiker med Centerpartiet som mitt självklara hemvist.

2. Vilka faktorer bidrog till att du valde att gå med i Frimodig kyrka?

– Från goda gamla vänner kom det vissa påtryckningar till mig för att





Foto: istockphoto

re, förena er! Rösta på Frimodig kyrka i valet. Rösta på ett nytt system där lyssnandet efter Guds vilja blir avgörande. Vi kan, vi vill och vi törs. Med Guds goda bistånd kan också Svenska kyrkan leda fram till det hon är kallad att vara: Kristi heliga och barmhärtiga

närvaro i lokala levande församlingar.

Bertil Murray

Stiftsadjunkt, gruppledare kyrkomötet Frimodig kyrka



kyrka

locka mig till att ställa upp på listan för Frimodig kyrka. Eftersom mycket av det som Frimodig kyrka står för stämmer väl med mina värderingar lockades jag att säga ja till den förfrågan.

3. Hur ser din vision ut för Svenska kyrkan och vad kan Frimodig kyrka göra för att förverkliga den?

– Jag ser mig väl inte som någon som har visioner för hela Svenska kyrkan, men en offensiv kyrka som önskar att kyrkan ska bli mera frimodig och sätta Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Vi har ett så stort och viktigt uppdrag för alla människor som inte får försvinna i så mycket annat, som tyvärr alltför ofta händer i kyrkans arbete.

Maria Folkegård Falk

1. Beskriv helt kort din kyrkopolitiska utgångspunkt.

För mig är levande församlingar med Kristus i centrum den givna utgångspunkten. Kyrkan ska vara en livskraftig gemenskap och ett andligt kraftcentrum nära människors vardag. Där vi från sakramentet och med ordet i våra hjärtan sänds ut för att leva och verka med vår nästa och Gud i centrum. Jag vill verka för att den inställningen genomsyrar hela kyrkans



organisation och att kyrkan vågar vara närvarande i människors vardag. I en tid där människovärdet alltför ofta kränks måste kyrkan, liksom Kristus själv, alltid finnas närvarande och stå upp för den lilla människan.

2. Vilka faktorer bidrog till att du valde att gå med i Frimodig Kyrka?

För mig är det viktigt att vara en del av en nomineringsgrupp som bygger sitt arbete på en kyrkosyn och inte en ideologi. Att stå upp för och våga vara kyrka, att tillsammans i gemenskap bära varandra både i tro och tvivel och tillsammans följa vår frälsare, Jesus Kristus.

3. Hur ser din vision ut för Svenska kyrkan och vad kan Frimodig kyrka göra för att förverkliga den?

Min vision, min dröm, är att en väckelsevind ska svepa över vår kyrka och vårt land. Och för att det ska kunna ske är jag övertygad om att vi måste arbeta på många olika sätt. Att vi måste tillåta mångfald i vår kyrka och därigenom värna de små gemenskaperna. Att vi tillsammans levandegör den kristna tron om och om igen. Att vi vågar vara frimodiga i vår mission och även i vår evangelisation bland de redan döpta i vårt land. Att vi bygger församling med vår gudstjänst i centrum. Att vi står upp för de svagaste i vår omvärld och kämpar för allas lika värde. Att vi helt enkelt vågar vara Kyrka! ■

Den nya kyrkohandboken!

Svenska kyrkans nya handbok ska vara färdig 2015 och förslaget är nu ute på remiss.

Endast en sak är värre än arbete och det är onödigt arbete:

Låt dig därför inspireras av Mikael Isacson och Mikael Löwegrens genomgång av förslaget som de gjort på uppdrag av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse



arbetsgemenskapen
Kyrklig Förnyelse

Länk till artiklarna finns på: www.akf.se

Den tro som en gång för alla blivit överlämnad av fäderna. Om den vill vi tala och den vill vi försvara!

10 nr
för
50 kr

Kyrka och Folk har under 90 år varit en frimodig röst för evangelisk luthersk tro inom Svenska kyrkan till glädje och utmaning för många.

Prova Kyrka & Folk du också!

10 nr för 50 kr eller hela första året (40 nr) för 350 kr! (ord pris 650 kr)

prenumeration@kyrkaochfolk.se

0723-18 09 41 (ti & fr 10-12)

Eller betala till pg med angivande av adress: 4 50 55-1



Kyrka & Folk

www.kyrkaochfolk.se

Dopet gör skillnad

Man måste födas på nytt av vatten och Ande, säger Jesus i Johannesevangeliet. Just detta sker i och genom dopet. För kyrkan är dopet ett sakrament, en helig handling. Till dopet kan man alltid återvända. Min egen tro kan vara svag och flämtande. Människor kan svika och falla, men det Gud lovat står han fast vid.

Gud är den gode Fadern, som när den förlorade sonen eller dottern återvänder står med öppna armar och säger:

Välkommen hem, jag har längtat efter dig. Kyrkan är ingen förening eller intresseorganisation, där människor med gemensamma åsikter går samman för att utträta något. Kyrkan är inte heller ett företag. Det som gör skillnaden är dopet.

Själva kärnan i dopet är Guds handlande. Det är visserligen jag själv som begär att jag eller mitt barn ska få bli döpt. Men jag kan inte döpa mig själv. Det sker i ett sammanhang, kyrkan. I den enkla handlingen ges Guds nåd. Det tar ett helt liv att ta till sig denna nåd. Och det finns alltid mer att få.

Det är aldrig för sent att bli döpt. Det fordrar inga stora förberedelser. En enkel begäran om att bli döpt, ett Ja till tron på Gud, han som skapat alla, som vill frälsa alla, som sänder helig Ande. Det kan ske genom nedsänkning, det kan ske genom begjutning. Det sker alltid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så är dopet en skimrande portal in i kyrkan. Därför ska kyrkan hålla dopet högt, värna det och vårda sig om det. Peka på dess rikedom: rening, förlåtelse, nyfödelse, Andens nya liv.

*Guds källa har frälsning till brädden,
En stilla, en underbar frid,
Den frid som i dopet oss skänkes,
Det räcker för dig och för mig.* (SvPs 236:3)

Kjell Petersson
prost em, ledamot
kyrkomötet



FRIMODIG
KYRKA

Ladda ner och läs mer
i vår valplattform!
[http://frimodigkyrka.se/
kyrkoval2013](http://frimodigkyrka.se/kyrkoval2013)



Foto: Istockphoto

När blir ett hus ett hem?

Kyrkan blir ett välkomnande och tryggt hem när Jesus är hedersgästen i gudstjänster och verksamhet.

Vi lever i rot-avdragens tid. Aldrig har det väl som nu inretts och planerats, rivits ut och byggts nytt. Vi drömmer om det perfekta huset, det optimala boendet som ska vara både praktiskt och lätt-skött, tjustigt och ombonat. Exteriört, interiört – ingen detalj är så obetydlig att den inte kan ”pimpas”, bli föremål för att stylas om. Inredningsdesigners tillfrågas som om de vore orakel med stor kunskap om livets mysterier.

Men vi har säkert alla erfarenhet av hus som varit snygga men där vi ändå aldrig känt någon vidare hemkänsla. Det kan vara imponerande, genomtänkt, läckert – men det betyder inte att man med nödvändighet trivs där. När blir huset ett hem?

På detta sätt kan man närma sig också frågan om kyrkans identitet. Det finns mycket hos Svenska kyrkan i dag som är snyggt och modernt, dyrt inrett, i takt med



När Jesus är i centrum då kan vi alla med våra olika gåvor och personligheter hamna på rätt plats.

tiden. Men när blir kyrkan ett hem? Är den som är värd beundran också värd att älska, längtar vi efter henne? Förtjänar hon vår kärlek?

I Psaltaren står det så här: Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Det är det gemensamma, vem vi tillsammans svarar inför. Jesus talar i en liknelse om vars och ens bygge, att det är grunden som avgör om vårt hus kommer att klara tufft väder. På ett annat ställe förklarar han hur viktigt det är att vi ser till att fylla vårt inre hus med den helige Ande så att vi inte invaderas av tankar och influenser som inte är bra för oss.

Kyrkan ska vara ett hem i världen, som påminner om vårt eviga hem. Kyrkan blir ett hem, ett öppet, välkomnande och tryggt hem, när vi ser till att ha Jesus som hedersgäst, i våra gudstjäns-

ter och i vår verksamhet. När Jesus är i centrum då kan vi alla med våra olika gåvor och personligheter hamna på rätt plats. Då ser vi med Hans ögon, dem som vi kanske tidigare inte vågade eller ville bjuda in. Då blir det god stämning, livgivande, kärleksfull. Då är kyrkan det hon ska vara: en kraft att räkna med. Ett hem för alla som längtar efter ett hem, efter brasor, fätöljer, efter den kärleksfulla blicken.

Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan är kallad att vara ett sådant hem i Sverige i dag, att Jesus ivrigt väntar på att vi allmer ska bjuda in Honom i församlinglivet, i våra hjärtan. Och att det är i den kallelsen som friheten finns, att vandra med Mästaren dit Han vill gå.

Anna Sophia Bonde
präst Lunds stift, styrelse-
ledamot Frimodig kyrka



Evangelisationen - trons multiplicering

Fortfarande finns miljoner människor på vår jord som ännu inte mötts av evangeliet och Svenska kyrkan har del i ansvaret att vara med och ändra på det.

Missionen, utsändningen, hör till kyrkans djupaste identitet. Det är Jesus själv som sänder ut sina lärjungar över hela världen att vittna om honom, döpa och lära, utföra hans gärningar och bära bestående frukt, allt i den helige Andes kraft.

Jag har förmånen att få arbeta heltid med internationell mission och besöker ofta kristna synkon i andra delar av världen, framför allt i Afrika och Asien. Många av dem jag får möta berättar gärna och med stor tacksamhet om hur svenskarna kom till deras folk, till deras land med Bibeln och evangeliet om Jesus Kristus som räddar från döden. Men jag hör också frågorna: "Vad blev det av er sedan? Ni som gav oss Guds ord, men nu verkar ni inte längre ta det på så stort allvar? För oss är bibelordet vägledande, men ni verkar snarare tycka att Bibeln behöver vägledas eller tolkas som ni brukar säga?"

Som representant för svensk mission stämmer dessa berättelser till eftertanke om hur vi i dag förvaltar missionsuppdraget och hur vi som kristen kyrka förhåller oss till Bibeln. Den förvandlande kraften i evangeliet om Jesus Kristus har kanske delvis blivit bortglömd hos oss och behöver återupptäckas?

Kanske är det så att Gud i dag kallar på andra kyrkor att sända missionärer till oss i Sverige, som i dag är ett missionsland, i behov av väckelse. Samtidigt som vi får sända våra missionärer till andra platser dit Gud kallar oss att dela med oss av de gåvor och förmågor som vi fått att förvalta. Den moderna missionen behöver vara mycket mer ömsesidig än vad vi hittills varit vana vid.

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan fortsätter att verka i den sändningen, både med humanitärt bistånd, utvecklingsarbete, kyrkorelationer och evangelisationsuppdrag.

Fortfarande finns miljoner människor på vår jord som ännu inte mötts av evangeliet och Svenska kyrkan har del i ansvaret att vara med och ändra på det. Därför vill Frimodig kyrka att evangelisation och mission ska vara centrala begrepp inom Svenska kyrkans internationella arbete.

Erik Johansson
missionssekreterare
EFS, styrelseledamot
mot Frimodig kyrka



Foto: istockphoto



Vi kappseglar på Västkusten och i Norge för att sprida kunskap om Jesus Kristus bland kappseglingens elit och även bland åskådarna på till exempel kappseglingen Tjörn Runt

Vi seglar också med företag, församlingar, sjöscouter, konfirmander och privatpersoner och tar gärna emot gåvor till hjälpverksamheten som bedrivs av vår ideella förening **JESUS FOR LIFE**.

Vi kommer med glädje till din församling med bildspel och härliga vittnesbörd.

www.jesusforlife.se



betraktelse

Man måste lyda Gud mer än människor

Vilken frihet har den människa som hört Guds kallelse över sitt liv?

Under det senaste året har medeltidens kvinnliga mystiker sökt min uppmärksamhet. Om och om igen sitter jag och läser med öppen mun, förundrad över deras mod, frimodighet, beredvilighet, och inte minst, deras totala ointresse för vad som ansågs okej av omgivningen. De gjorde det som Gud kallat dem till och resten är oväsentligt, ointressant, en "icke-fråga".

Det är ett uppfriskande perspektiv i en tid så full av oro och ständigt inkännande av omgivningen, av rädsla för att göra fel, att göra bort sig, också inom kyrkan.

Hildegard av Bingen blev på 1100-talet (som 60-åring!) resepredikant i Tyskland. Den dåvarande påven godkände hennes texter för publicering.

S:ta Katarina av Siena och den heliga Birgitta uppmanade båda (ibland i skarpa ordalag) påven att återvända till Rom under exiltiden i Avignon. Klara av Assisi blev på 1200-talet den första kvinnan att skriva en ordensregel. Allt detta, långt innan jämställdhetsdebatt och feminism. Visst är det intressant? De ordnar som de tillhörde och/eller grundade finns ännu i dag över hela världen.

Listan kunde fortgå. Man behöver inte heller stirra sig blind på kvinnorna. Ett helt annat exempel; James Meredith, som år 1962 blev den förste svarta studenten vid University of Mississippi, talar i en radiointervju om "a divine calling". Alltså, ungefär; jag visste att detta var min kallelse, att bereda plats för alla svarta att få tillgång till utbildning, det var Guds kallelse över mitt liv. Hans envishet och mod innebar stora risker. Men James Meredith drevs inifrån, av Guds Ande, och banade väg för tusentals andra.

"Man måste lyda Gud mer än människor" (Apostlagärningarna 5:29).

Vad är Guds kallelse över ditt liv? När du vet, eller kanske bara anar: Gå! Fundera inte på om det är möjligt utifrån nuvarande situation, inte på vad du tror att andra kan tänkas tycka eller säga. Tänk inte på vad du själv tror är möjligt. Se på Jesus som säger: Följ mig!

"Och de lämnade allt och följde honom" (Lukasevangeliet 5:11).

Låt oss inte krångla till evangeliets kallelse till oss. Låt oss följa Honom!



Anna-Ida Fehn
diakon, ersättare
kyrkomötet

”Låt oss inte krångla till evangeliets kallelse till oss. Låt oss följa Honom!”

Dags att tänka ann

Det tycks finnas en motsättning i det pastorala tänkandet inom Svenska kyrkan, vilken märktes under kyrkomötet hösten 2010, då Frimodig kyrkas motion om evangelisation avvisades medan en annan grupperings motion om att främja ökad kunskap om kyrkans stora helger väckte genklang. Ökad kunskap men inte ökad tro, således.

Ett annat exempel är att såväl Kyrkoordningen som Strukturutredningen betonar att församlingen är kyrkans grundläggande enhet samtidigt som församlingarna i den nya organisationen berövas sin självständighet genom att uppgå i allt större pastorat.

Frimodig kyrka vill fortsätta betona att kyrkan lever i det lokala genom dem som samlas kring Guds ord och sakramenten och inte genom stora administrativa enheter.

Ytterligare ett exempel är debatten om skolavslutningarna. Om kyrkan accepterar att hon censureras av Skolverket för att få medverka på den offentliga arenan, förlorar hon sin identitet. Vi måste inte alltid be eller välsigna men när vi blir förbjudna att göra det, när vi tvingas att tåga om Jesus som är kyrkans Herre – ordet kyrka betyder "det som tillhör Herren" – då måste vi be, välsigna och vittna om Jesus. Frimodig kyrka vill uppmanas till frimodighet och djärvt, till tydlighet och öppenhet om den kristna trons centrum.

Kanske är en orsak till de nämnda motsägelserna – och många fler exempel skulle kunna ges – att vi ställer olika frågor. Om frågan är hur vi ska motverka att Svenska kyrkan förlorar medlemmar blir kyrkan trendkänslig och försiktig. Om den är hur vi ska verka för att människor ska finna en levande kristen tro blir hon tydlig, frimodig och djärv.

För det gör skillnad om en församling kämpar för att få ta plats i det offentliga finrummet eller om den strävar efter att leva så



Om kyrkan accepterar att hon censureras av Skolverket för att få medverka på den offentliga arenan förlorar hon sin identitet.

”Vi behöver bygga med förnuft och med trons iver, med kärlek till Gud och våra medmänniskor.”

att Jesus Kristus blir känd och bekänd som Herre och Frälsare.

Svenska kyrkan kan inte längre leva som om Sveriges folk är ett kristet folk, hur okristet det än är. Då fortsätter hon att ängsligt anpassa sig till det lämpliga och korrekta, då förlorar hon till sist sin själ. Den genuina folkkyrko-tanken tänkte annorlunda – att församlingen ska förkunna evangelium för och bära Kristi nåd till folket.

Det sker inte minst genom att känna igen och tolka männis-

kans existentiella frågor. Sökare, trosvisna och likgiltiga behöver ana att vad vi vittnar om och sysslar med är relevant för deras liv. Det är skillnad mellan ytans och djupets frågor. De stora livsfrågorna om liv och död, ansvar och skuld, offer och försoning, kallelse och helgelse, mening och livsväg, Gud och frälsning, tillhör själva den mänskliga existensen men riskerar att trängas undan av mer tidstypiska och ytliga frågor. Kyrkan sviker om hon glömmer det tidlösa för det är med livsfrågorna som med

Kärlek kan genomsyra hela sättet

Diakoni, vilket ord. Jag tror att man kan säga att det är ett förhållningssätt som kan prägla en församling med barmhärtighet och kärlek och som genomsyrar hela sättet som man är kyrka på. Jag är diakon, arbetar i en förort med höga ohälsotal, stor barnfattigdom och över hundra nationaliteter. Jag har snart arbetat i 15 år i denna miljö och det har förändrat hela mitt liv.

På ett sätt är jag världens rikaste som får arbeta i en mångkulturell miljö, jag har lärt känna människor från hela världen, upptäckt rikedomar i olika kulturer och sett människor blomma upp när de känt sig sedda och uppskattade. Mer och mer har jag förstått evangeliets kärna, i mötet med Gud och med varandra kan allt

”Det vackraste är när en trasig människospilla reser sig.”

hända, en kyrka som valt att öppna dörren och välkomna alla kan bryta ner murar och fästen.

När vi som kyrka förmår att se igenom våra fördomar mot de vi kallar "de andra", när vi går människor till mötes med värme och kärlek, när vi frågar: Vad behöver du, vad kan vi hjälpa dig med? Då när vi in i människors hjärtan.

I den kyrka jag arbetar finns hur mycket behov som helst, ju fler vi räcker ut våra händer till och hjälper desto fler kommer till oss. Vi kallar vår kyrka för en mötesplats. Det vackraste vi får vara med om är när en trasig människospilla reser sig upp och börjar leva, att se in i ögonen på en människa som just reser sig upp är att se in i himmelriket



och få en doft av en annan värld. Vi har sett det så ofta, hur ögonen får liv och börjar glittra. Hur munnen formas till ett leende

Hela denna bilaga är en annons från Frimodig kyrka

orlunda



Foto: Eva Janzon

modet: Färger och kjollängder och tygmönster skiftar men knän och axlar och höfter sitter där de sitter. Yta och djup.

För att vara kyrka i det lokala behöver vi bygga församlingar, platser för sökare såväl som för trostrygga. Vi behöver bygga med förnuft och med trons iver, med kärlek till Gud och våra medmänniskor. Vad församlingen behöver i dag är inte fler organisationer eller effektivare metoder, utan människor som den helige Ande kan använda.

Ty Anden verkar inte genom metoder utan genom människor. Hur fulla av liv våra metoder än är, så är det viktigare med hjärtan som är fulla av liv och tro. Att detta alltmer ska förverkligas i Svenska kyrkan vill Frimodig kyrka be och arbeta för.

Det är annorlunda men det är kanske dags att som kyrka våga leva ett annorlunda liv?

Berth Löndahl
kyrkoherde,
ledamot kyrkomötet



man är kyrka på



Foto: Istockphoto

när människan plötsligt vet sig älskad, sedd. Då är det underbart att vara diakon. Det ger kraft de dagar då vi kämpar för att hitta

bostäder till flyktingar, pengar till hyra och elräkningar, när vi mattas av frågan som aldrig verkar ta slut: "Kan du hjälpa mig?"

Det svåraste är nog arbetet med gömda flyktingar, där finns inte samhället bakom, där finns inga ekonomiska möjligheter. Allt är uttömt, kvar finns bara en ändlös sorg och desperation över vad som ska hända med livet. Det är en bön från mitt hjärta varje stund: Herre hjälp dessa människor till en trygg plats att leva på!

Och samtidigt mitt i nöden, kampen och vanmakten är Guds närvaron påtaglig, i varje möte där kärleken spirar finns Gudsriket närvarande och ger hopp. ■

Frillesås
HANDELSTRÄDGÅRD
Västsvenska Odlare

www.frillesas.com

MISSIONSGÅRDEN
Strandhem
WWW.STRANDHEM.NU

Missionsgården Strandhem, Örkelljunga
Telefon 0435-500 77 • E-post info@strandhem.nu

Andaktsböcker för alla åldrar!

Ta emot på det eviga livet!
75 andakter.
129:-

Ge vidare!
74 andakter 9-13 år
129:-

Träffa rätt!
70 andakter 10-14 år
129:-

Ledljus
365 andakter.
175:-

Ett är nödvändigt!
H.E.Nissen
Pekar både på synden och på nåden i Kristus.
159:-

Han är din frid!
H.E.Nissen
25 korta andaktspärlor med färgfoton.
Inb. 129:-

BV-FÖRLAG 042-145722
info@bvforlag.se
www.bvforlag.se

Oasrörelsen inbjuder till Fortbildningskurs för präster/pastorer på Åh Stiftsgård
Tisdag 25 febr - Torsdag 27 febr 2014

Medverkande;
Bruce Collins från England,
Anders-Petter Sjödin,
Hans Weichbrodt,
Berit Simonsson m.fl.

Bruce Collins Anders-Petter Sjödin Hans Weichbrodt Berit Simonsson

Info: www.oasrorelsen.se



Konfirmationsläger, konferens, rum m.m.

044-24 75 55

www.ahusmissionsgard.se



L M Engströms Gymnasium

"Skolan med hjärta i hjärtat av stan"



- Kristen profil
- Personlig skola med centralt läge
- Lång tradition (1924)
- Positiv stämning
- Studiemotiverande miljö
- 4 program med olika inriktningar:
 - Ekonomi
 - Estet/Musik
 - Naturvetenskapligt
 - Samhällsvetenskapligt

ÖPPET HUS

Torsd 28/11-2013
Månd 20/1-2014



Vallgatan 11

031-13 14 75

Göteborg

www.lme.nu

GAUDETE förlag

– det alternativa förlaget för dig som vill läsa intressanta, roliga och upplyftande böcker



I höst kommer bland annat böcker av *CH Martling*, *X Perrin*, *C Haw* och *E Leclerc*.

GAUDETE FÖRLAG

www.gaudete.se



Frimodig kyrka vill arbeta för att du ska känna delaktighet och närhet till församlingen på din ort.

En kyrka n

Närproducerat - det många letar efter i butikshyllorna

Närproducerat står för personligt ansvarstagande, för värnandet om det lilla sammanhanget, för delaktighet och kreativitet, insyn och inflytande. Med avstånd avtar det personliga engagemanget och ansvaret.

Frimodig kyrka vill verka för en kyrka nära dig - för människor som längtar!

Jag hörde om en liten församling någonstans i Sverige där varje ny medlem fick en egen nyckel till församlingens lokaler, för att markera delaktighet och samhörighet. Vilken fin gest! Riktigt så kanske vi inte kan göra i Svenska kyrkan, men vi förstår att det är viktigt med "närproducerat" också vad gäller församlingens liv och angelägenheter.

Så här säger vi i vårt valprogram:

Frimodig kyrka vill stoppa omotiverad stordrift av församlingsverksamheten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och det lokala engagemanget har blivit lidande. Församlingen måste återfå sin självständighet. Det innebär att församlingsmedlemmarna själva ska kunna utse sina förtroendevalda och kunna fira gudstjänst varje söndag.

Kyrkan mitt i byn - är tyvärr stängd!

Sådant som det tagit år att bygga upp av gott arbete, av goda kyrkanor och förtroende för församlingen, kan brytas ner på kort tid. Att bygga tar lång tid, att riva går fort. Vi i Frimodig kyrka tror att omotiverade sammanslagningar av församlingar och pastorat till större enheter faktiskt

Vårt arbete bygger

En kyrkoherde med en EFS-förening i en av kyrkorna i församlingen sa att hon skulle vilja ha det så i varje kyrka. Efter att ha arbetat i 20 år som samarbetskyrkopräst tror jag mig förstå vad hon menar.

För mig som präst är det en drömsituation. Jag får alla sedvanliga prästkontakter med församlingsbor och har en kärna av troende och engagerade människor att samarbeta med.

Framtidens kyrka måste mycket mer än nu bygga på mångas delaktighet. Det är bra men inte nog med volontärer som åtar sig en viss uppgift. De behöver få känna

sig delaktiga i församlingens hela liv, från det kristna evangeliet centrum till det mest praktiska och vardagliga. De behöver få inflytande och ansvar - visst kan de rösta i kyrkoval och kanske sitta i kyrkorådet, men många fler kan bli delaktiga genom att vara med i en EFS-förening i en samarbetskyrka. På många håll kan detta behövas för att få fram ledamöter till lokala församlingsråd.

Mångas delaktighet gör inte anställda överflödiga - tvärtom! Jag samarbetar med en härlig personalgrupp som har mer än fullt upp med att lära känna,



Prinsens Sill & Sallader

**ALLTID FÄRSKARE.
MYCKET GODARE.**

Vill du veta mer om oss gå in på www.prinsenab.se

Hela denna bilaga är en annons från Frimodig kyrka



Foto: Märten Gudmundhs

ära dig

också blir ett aktivt led i att påskynda avkristningen i landet. Kyrkan mitt i byn, som tyvärr erbjuder gudstjänst endast var tredje vecka, eller inte alls, är ett av de trista resultaten av omotiverade sammanslagningar. Gudstjänstlivets regelbundenhet förstörs, man blir osäker på om det firas gudstjänst eller inte, ”det är ingen idé att gå till kyrkan i dag heller, det var ju ingen gudstjänst där förra söndagen och vem vet när det blir härnäst.” Och den personliga kontakten med de som arbetar i församlingen minskar, man känner inte längre igen ”sin” kantor, präst eller kyrkvaktmästare.

En levande församling är som en familj

Känslan uppstår lätt, att om jag inte känner igen dem som arbe-

tar i den stora sammanslagna enheten, så är det heller ingen därifrån som känner igen mig och bryr sig om mitt liv. Frimodig kyrka vill arbeta för att du ska känna delaktighet och närhet till församlingen på din ort, och att de som fattar viktiga beslut som rör din lokala församling inte ska väljas av något distanserat organ utan av församlingsmedlemmarna. Glädje, tro, engagemang och samhörighet växer bäst i det nära sammanhanget!

Berit Simonsson

inspiratör Oasrörelsen, vice ordförande Frimodig kyrka, ledamot kyrkomötet



på delaktighet

rekrytera, handleda och samverka med ett stort antal lika härliga – och lika olika – frivilliga. Men som anställd behöver jag känna att jag är del i församlingens verksamhet, inte min egen.

Organisatoriskt är det förstås bökigt med en förening i församlingsstrukturen, men rätt hanterat kan det ge en dynamisk och kreativ miljö. Kyrkoråd och kyrkoherde behöver förstå och acceptera att man i någon av sina kyrkor bygger församling med hjälp av en förening. Föreningens ledning och medlemmar behöver förstå att de finns till för att tjäna i församlingen.

EFS är en gammal missionsrörelse inom Svenska kyrkan. I samarbetskyrkan kan församlingens grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – bli utförd. Ledord: Öppenhet och gemenskap; en stor och treenig Gud med Jesus i centrum; hjärta för socialt utsatta och för alla som söker en tro; Guds kärlek erbjuden åt alla och möjlighet att ta emot som en personlig gåva.

Hans Lindholm

komminister Gamla Uppsala församling, samarbetskyrkopräst Lötenkyrkan, ledamot stiftsfullmäktige Uppsala



- Ritnings- och konstruktionsuppdrag.
- Nya smidesarbeten och restaurering av gamla. med inriktning på kyrkor och gamla byggnader

MM Nilsson AB 044-637 10
info@mmnilsson.se

Ödenäs TAXI

Ring oss!
Tel 0322-530 50

Carl-Olof Eriksson, Ödenäs Taxi
Ödenäs 4598, 44195 ALINGSÅS



- Minnesblad – neutrala, med naturbilder
- Digitaltryck – alla typer: agendor, häften etc
- Marknadsföring – för företag till målgrupper mm
- Kort – färdiga motiv, eller egna små upplagor

REA på kort

Box 54, 891 22 ÖRNSKÖLDSEVIK • Tel: 070-888 2929 • E-post: maryllis@swipnet.se

**NÅGOT
FÖR VARJE
TILLFÄLLE
I LIVET**



– Bästa tidningen i stan.
– I landet vill jag nog ärligt säga.

KOMMENTARER PÅ
TILL LIVS FACEBOOKSIDA

Prova på!

Fyra nr för 100 kr eller elva nr (ett år) för 350 kr
www.tillliv.se • 046-39 93 60

Till Liv – ges ut av EUM, Evangelisk Luthersk Mission

**DESIGN
FÖR LIVET**

Grafisk designbyrå som formger allt mellan himmel och jord.
www.designforlivet.se

**2013
0915****Kyrkoval**

Din röst är viktig i kyrkovalet



**En trovärdig kyrka – fri från partipolitik!
En kyrka nära dig – för människor som längtar!
En hoppfull kyrka – med Jesus i centrum!**