

Är det rätt att stanna kvar i Svenska kyrkan?

Är det rätt att stanna kvar i Svenska kyrkan, även om man tycker att hon, i sina bruk och värderingar, fjärrmat sig från en klassisk kristen tro? Är det möjligt? Dessa frågor ställer sig många nu och den här broschyren vill försöka ge ett svar.

Ja! Det är möjligt. Kanske är det till och med så att det är vår kallelse att stanna kvar. Skulle Herren, som gett dig sin kallelse, kunna göra misstag? Nej! Är det inte en illusion, ja kanske till och med en frestelse, att tro att det kristna livet kräver vissa yttre betingelser? Bibelns gestalter lär oss motsatsen, att det alltid är möjligt att tjäna Herren.

Kyrkohistorien visar oss att kristna människor ofta lidit förtryck, framför allt utifrån, men också av inbördes konflikter. Men Paulus skriver: "Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår." Det har aldrig funnits någon "perfekt" kyrka. Kyrkans möjlighet att utträta

Ja!

något har aldrig hängt på hennes företrädares förträfflighet, utan på kyrkans HERRE, Jesus Kristus. Vi älskar Kyrkan, eftersom vi är delar i Kristi kropp. Tänk om alla som känner minsta kallelse och kärlek till Svenska kyrkan skulle våga tolka denna kärlek som en Guds gåva. En Guds gåva och ett uppdrag att tjäna sin Herre, en mission. Herren behöver våra ögon och öron, våra händer och hjärtan. I den tjänsten vill vi gå in med frimodighet.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Sekulariseringens innersta väsen är att människor lever som om Gud inte fanns. Tyvärr märks denna sekularisering även inom Svenska

kyrkan. Vårt ansvar är att motverka den utvecklingen. För kyrkan behövs, lika mycket i vår tid som någonsin, men då måste det vara en kyrka som har ett större perspektiv än världen omkring henne: en frimodig visshet om att Gud är att räkna med, att Jesus verkligen är Herre och att den helige Ande leder oss varje dag. Kort sagt: att kristen tro är "på riktigt". Så väcks Jesusglädje och tro. Vår kallelse är att be och arbeta för att detta ska bli verklighet.

2017 firades 500-årsminnet av den lutherska reformationen. Re-formation betyder att söka sig till sitt ursprung, att åter-formas. Kallelsen till Svenska kyrkan är att återvända till sina rötter, att inte försingra sitt andliga arv.

Därför behöver Kyrkan människor som själva vågar hoppas och tro att ljuset övervinner mörkret, också det mörker som förekommer inuti kyrkan själv. Ing-enstans i Nya testamentet finns det något löfte om att kyrkan

ska kunna vara opåverkad av synd och ondska. Däremot har Jesus lovat att vara med oss till tidens slut. Och att där vi två, tre eller många samlas i Hans namn så är Han mitt ibland oss.

Så länge människor kommer till tro i Svenska kyrkan, vilket visar att den Helige Ande är verksam, är det möjligt att vara kvar. Så länge syndernas förlåtelse utdelas, mässa firas och dop förrättas är det möjligt att vara kvar. En sak är säker: Herren är kvar!

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan ska vara en offensiv kyrka, en frimodig kyrka. En växande kyrka med verkliga skatter för längtande människor. Där möts vi till gudstjänst, för att lovsjunga och tillbe, fira nattvard och ta emot Guds ord – för att få hjälp att leva utifrån det faktum att Gud finns. Sådana församlingar och gemenskaper finns, och fler behöver byggas. Därför vill vi vara kvar i Svenska kyrkan. Vi har en uppgift där!





Du blir medlem genom att gå in på
frimodigkyrka.se/medlem

Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller
Swish 123 149 64 39

Läs mer på frimodigkyrka.se

