

På riktigt!
"Jesus, min Herre
och min Gud!"

En kort trosbekännelse

Min Herre o

Min Herre och min Gud! är Tomas korta personliga trosbekännelse som han bekände i mötet med den uppståndne Jesus. (Joh. 20:28)

Tidigare var Tomas tro minst sagt svajig och många känner honom därför som "Tomas tvivlaren". Om Tomas person vet vi ganska lite. Han var en av Jesu tolv lärjungar och i Bibeln hittar vi honom särskilt i tre möten med Jesus.

Vid det första mötet hade Jesus just sagt till apostlarna att de måste vända tillbaka till Betania. Deras vän Lasaros hade dött. Tomas grymtade bakom Jesu rygg att döden var vad som väntade dem alla där. (Joh. 11:16) Han litade inte på mästarens löfte, att Fadern skulle vara med dem, oavsett vart de gick. Tomas kunde bara se ett självmordsuppdrag i att återvända dit, till människor som tidigare ville stena dem.

Det andra mötet var i den övre salen efter firandet av den första nattvarden. Jesus hade förklarat för lärjungarna att han måste ge sig iväg för att göra rum i Faderns hus, något lärjungarna inte behövde oroa sig över. Jesus lovade ju att komma tillbaka. Tomas kunde inte alls förstå vägen mästaren skulle ta. Hur skulle han kunna känna igen en väg som han inte sett? (Joh. 14:5)

I det tredje mötet var förutsättningarna annorlunda. Mästaren var död och en sten stängde graven, det visste Tomas. Men de övriga lärjungarna var i extas. De hade mött mästaren då Tomas inte varit med. (Joh. 20:24) Jesus var uppstånden ifrån de döda!

Tomas kunde inte tro dem. *Var det verkligen Jesus eller var det någon annan de mött? Eller såg de i syne?* Tomas behövde faktiska bevis för att tro. Han krävde att själv få se Jesus, hans spikhål i händerna och spjuthål i sidan.

ch min Gud!

En vecka senare visar sig Jesus igen och nu är Tomas med. Jesus ser Tomas och ber honom att komma fram och ta på hans sargade kropp och att inte tvivla mer utan tro. (Joh. 20:27)

Min Herre och min Gud! utbrister Tomas.

Att tro på att Jesus har uppstått är kanske det svåraste, men också det viktigaste för en kristen. Det kan ta tid innan den insikten kommer till en, likt för Tomas, men mötet med den uppståndne förvandlade den tidigare tvivlaren. Han behövde inte längre villkor för att tro.

När Tomas såg den uppståndne Jesus stå framför sig, med en sargad men uppstånden kropp, då såg han att Jesus hade lidit, dött och uppstått just för honom. På riktigt!
Därför är Jesus nu hans Herre och Gud. (Joh. 20:28)

Evangeliets kärna är att det är just för dig som Jesus har dött och uppstått! På riktigt! Och nu får du leva med honom och bekänna honom som är din personlige Herre och din personlige Gud.

Alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. (Fil. 2)

Vår Gud talar till oss i Ordet. Vi kan lita på honom,
hans ord gäller. Alltid. (Matt. 24:35)
Bibeltillit. Att lita på Guds ord.

Jesus lever. Han är med alla dagar,
såväl ljusa som mörka dagar. (Ps. 23:4)
Jesus-glädje. Att leva med Jesus, i gudstjänst och vardag.

Andens vind kan vi inte styra, men vi ber om väckelse.
Den kommer, i Guds tid. (Matt. 28:19–20)
Missionsiver. Att be och arbeta för att göra
Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.



Du blir medlem genom att gå in på
frimodigkyrka.se/medlem

Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller
Swish 123 149 64 39

Läs mer på frimodigkyrka.se

